

I Martin Luthers fodspor - 9 dage til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg - Torgau - Dresden - Magdeburg.

Mandag 10. september 2018 - tirsdag 18. september 2018.

Rejseledere: Thomas Reinholdt Rasmussen - Ole Dybro - Kalle Kessler.

Arrangør: Reformationsrejser.dk

Chauffør: Marco Rohr.

Turen udbydes som et arrangement af Aalborg Stifts Reformationsudvalg og reformationsrejser.dk

Vi har hjemme i en evangelisk-luthersk folkekirke, hvorfor Reformationsjubilæet 500 år i 2017 er en kærkommen anledning til besindelse på vores reformatoriske arv.

500 års jubilæet har medført, at alle lokaliteter, knyttet til Luthers navn, er blevet kraftigt opdateret og nu står som aktuelle og illustrative fortællinger om reformationens fortjenester.

Program:

Mandag 10. september

Bus afgår fra Sindal bykirke kl. 05.00 og samler op langs motorvejen ved motorvejsafkørsler. På motorvej gøres der pauser for toiletbesøg osv.

I Flensburg skiftes der til vores sædvanlige chauffør og der bydes på morgenkaffe med rundstykker - for egen regning.

Undervejs i bussen orienteres der om forudsætninger og baggrund for reformationen og der vises film med baggrundsmateriale.

På motorvejen gøres der holdt for pauser men også for frokost - for egen regning.

Vi er først fremme ved Mercure Hotel til aftensmaden - efter aftensmaden er der bytur for de endnu oplagte og andre kan hvile ud på hotellet.



Tirsdag 11. september

Morgenmad på hotellet - dernæst følges vi gennem byen, ad den middelalderlige Krämerbrücke op til Domplatz med de 2 smukke kirker, Domkirken og Severikirken.



Vi skal have en rundvisning i kirken og desuden se Gloriosa, domkirkens mægtige klokke fra 1497 - den vejer 7 ton og er støbt på pladsen mellem de to kirker.

Herefter går vi ned til Fischmarkt, hvor vi skal spise frokost.

Efter frokost vil vi se Predigerkirche, dominikanernes smukke kirkebygning, hvor Meister Eckehardt virkede. Det smukke, stilrene kirkerum lægger ofte vægge til koncerter, som vi håber at kunne finde billetter til, for egen regning, men det plejer at være billigt.



Erfurt er en smuk gammel by med næsten sydlandsk stemning med floden Gera, der løber gennem brokvartererne. Erfurt var i middelalderen især kendt for at være handelsby for den såkaldte farvevaid, der brugtes til blåfarvning af tekstiler, inden indigoen hjemførtes til det europæiske fastland fra de oversøiske lande. Vaidjunkernes huse sætter deres præg på bybilledet med mange smukke facader.

Onsdag 12.september

Tidligt om morgenen, efter morgenmaden, kører vi med bussen til Wartburg, hvor Luther gennem 10 måneder opholdt sig som junker Jörg, efter rigsdagen i Worms 1521. Her havde kurfyrst Frederik den Vise bragt ham i sikkerhed og ud af offentlighedens søgelys en tid - men Luther brugte bl.a. tiden intensivt til at oversætte Det nye Testamente fra den græske grundtekst til et fyndigt og folkeligt tysk, så menigmand kunne mobiliseres for de reformatoriske tanker.

Wartburg ligger i 410 meters højde over Thüringerwald og er en af de bedst bevarede tyske borge fra middelalderen, malerisk i enhver henseende.



Fra Wartburg kører vi ned i Eisenach by, hvor vi skal spise frokost - derefter besøger vi Bachhaus, Johann Sebastian Bachs fødehjem, der nu er museum og på en meget pædagogisk måde lader os få indblik i den store komponists liv og værk.

Efter museumsbesøg kører vi tilbage til Erfurt, hvor eftermiddagen er fri til evt. shopping og andet. Vi samles på hotellet før aftenmaden. Vi håber denne aften at kunne byde på en koncert i Predigerkirche.

Torsdag 13.september

Efter morgenmaden skal vi til Luthers augustinerkloster, hvor vi skal have en rundvisning. Her var Luther munk, inden han forflyttedes til Wittenberg. Det var også her i klosterkirken, han forrettede sin første messe med deltagelse af bl.a. sin far.

Augustinerklosteret blev ramt af en allieret bombe i 2.verdenskrigs sidste dage og over 270 kvinder og børn, der havde søgt tilflugt i bibliotekets kælder, indebrændte.



Efter besøg i klosteret, går vi en tur i det gamle universitetskvarter og spiser frokost i byen. Vi vil besøge humanisternes hus Engelsburg, der i dag er studentehus og senere besøge restauranten øverst på Petersberg, den gamle fæstning, hvor der er en fantastisk udsigt over den gamle by og Domkirken og Severikirken.

Fredag 14.september

Efter morgenmaden forlader vi hotellet, for med bussen at køre mod Eisleben, hvor Luther er født og dør i 1546.



Her skal vi se hans fødehus, hans dåbskirke Peter-Pauls kirken, der nu er indrettet som dåbscentrum med den opgave at udbrede kendskabet til den kristne dåb og især Luthers syn på dåbens betydning som sakramente.

Vi spiser frokost på torvet i byen, hvorefter vi spadserer op mod Luthers dødshus. Museet er nyindrettet og fortæller om Luthers død men også mere generelt om, hvordan vi mennesker forholder os til døden.

Efter besøget her kører vi mod Wittenberg, hvor vi skal være de sidste dage af rejsens program.

Vi spiser aftensmad på Martin-Luther-Hotel i Wittenberg.



Lørdag 15.september



Efter morgenmiddagen kører vi mod Torgau, den anden residensby for Luthers kurfyrster. Her skal vi se det mægtige Schloss Hartenfels, der ofte i verdenshistorien har været midtpunkt i dramatiske begivenheder. Således også i 1945, hvor den amerikanske og russiske front mødtes her med Elben imellem.



Luther har ofte været til møder og forhandlinger i Hartenfels, han kommer til at indvie kurfyrstens nye kapel i slottet efter egne anvisninger - det første rent evangeliske kirkerum i verden. Vi skal besøge slottet og kapellet.

Desuden skal vi besøge Marienkirche, hvor Luthers hustru, Katharina von Bora, ligger begravet. Efter Luthers død i 1546 er tilværelsen vanskeligere for Katharina og i 1552, da der endnu engang er pestudbrud i Wittenberg, vælger hun sammen med universitetsstaben og sin familie at fortrække til Torgau. Her forulykker hun med sin vogn ved byporten, kvæstes og ligger syg i nogle uger i byen i den nuværende Katharinastrasse, der i dag er museum for Luthers hustru.

Efter besøg i Torgau besøger vi i Wittenberg Slotskirken med tesedøren og Luthers grav - det er her, vor danske dronning har broderet et antependium til alteret med Luther rosen.



Søndag 16. september

Efter morgenmaden går vi til gudstjeneste i Luthers prædikekirke, Stadtkirche - efter gudstjenesten er der rundvisning, hvor vi gennemgår noget af det vigtigste inventar. Det er en helt speciel oplevelse at sidde i den kirke, hvor Luther har prædikeret evangelisk på tysk og tog fat på tidens

store spørgsmål - her sidder vi med front mod Lucas Cranachs store reformationsalter med den evangeliske tros grundpiller.





Efter Stadtkirche spiser vi frokost på torvet, hvor de to store statuer af Martin Luther og Philip Melanchthon står side om side. Efter frokosten går vi først ned til Lutheregen, hvor Luther afbrændte bandtruselsbullen og kirkeretten - herefter til Luthers augustinerkloster, i dag verdens største reformationshistoriske samling, senere Luthers ejendom. Efter rundvisning her bevæger vi os ad Collegienstrasse til Melanchthonhaus - hvor Luthers nærmeste medarbejder, Philip Melanchthon, boede med familie og mange studenter.

Melanchthon indlagde sig fortjeneste som inspirator af universitetsstudierne og indretning af evangeliske skoler og var iøvrigt en bredspektret begavelse, der med indsigt i mangt og meget også havde diplomatisk sans for at forhandle på vegne af de evangeliske - hvad Luther jo som bandlyst og fredløs var afskåret fra.

Efter besøg i Melanchthonhaus bevæger vi os mod Cranachhof, hvor den store reformationsmaler Lucas Cranach havde sine store værksteder og beboelseskompleks med apotek, trykkeri osv.

Mandag 17. september

Efter morgenmad på hotellet kører vi med bussen til Dresden, hvor vi skal være hele dagen. Undervejs i bussen fortælles om Dresdens historie, især den dramatiske historie i 1945, hvor Dresden lagdes øde ved allierede bombardementer af bykernen. Også den berømte Frauenkirche



stod tilbage som ruin - der fortælles om bombardementet og om det såkaldte Ruf aus Dresden, der tilsidst mandede ud i, at man fik genopbygget den smukke kirkebygning. Hele denne historie berettes der om i bussen og der gives forslag til seværdigheder i Dresden, man kunne tænke sig at besøge på denne endagstur.

Dagen begynder dog i kuplen til Frauenkirche med udsigt over Dresden - herfra kan man på egen hånd

lægge vejen forbi f.eks. Zwinger med Alte Meister, Semperoper, Grünes Gewölbe, Fürstenzug, Brühlsche Terrasse - der er overvældende meget at se i Dresden, inden vi samles i Pulwerturm overfor Frauenkirche sidst på eftermiddagen til aftensmad.

Et af rejsens højdepunkter er koncerten i Frauenkirche - kirkerummet er ganske imponerende og der bydes kun på koncerter af absolut topklasse, så vi kender ikke koncertprogrammet endnu og vi forbeholder os ret til at bytte om på dagene under opholdet i Wittenberg, så vi får adgang til den bedste koncert.

Koncertbillet er indregnet i rejsens pris - det kan dog være nødvendigt at kræve beskeden egenbetaling, såfremt den ønskede koncert overstiger det budget, vi har lagt.



Tirsdag 18.september

Efter morgenmaden på hotellet tidligt, køres der hjemad mod Danmark.

Første stop bliver ved Magdeburger Dom og resten af vejen holdes der passende pauser for toiletbesøg, frokost osv.

Vi forventer først at være i Nordjylland sent på aftenen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding efter princippet: først til mølle ...

I rejsens pris kr. 8500,- er inkluderet: overnatning i dobbeltværelse på 4 stjernede hoteller med bad og toilet samt morgenmad/aftensmad ekskl. drikkevarer til aftensmaden - desuden koncertbillet til Frauenkirche. Frokost for egen regning, rejseledere forbeholder sig ret til forudbestilling af frokost, da enkeltbestillinger tager for meget tid af programmet. Derfor skal der ved tilmelding oplyses særønsker til mad, f.eks. vegetar.

Enkeltværelsestillæg kr. 1260,-



Da vi bruger tysk rejsebureau, der er tilknyttet den tyske rejsegarantifond, betales hele rejsens pris på en gang - som regel 2-3 mdr. før afrejse.

Alle entreer og udflugter er inkluderet i rejsens pris, dog ikke de personlige ønsker i Dresden - men koncertbillet er indregnet i pris. Der kan dog forekomme mindre egenbetaling, såfremt den koncert, der er aktuell, koster væsentligt mere, end vi har mulighed for at beregne på forhånd, inden vi kender programmet. Der vil blive givet besked om sådan evt. merpris for koncert i god tid. I rejsens pris er idesuden inkluderet afbestillingsforsikring.

For egen regning er morgenmad i Flensburg ved udrejse og drikkevarer i bussen i løbet af turen. Det er praktisk at have lidt EURO med sig ved udrejsen men der er ellers pengeautomater i både Erfurt og Wittenberg - sædvanlig kan anvendes VISA. Man skal medbringe personligt pas samt det blå EU sygesikringskort - kan evt. bestilles på www.borger.dk

Det er praktisk at medbringe godt humør, paraply, en lille rejsekikkert til betragning af glasmosaikker. Der er toilet i bussen - dog henstilles, at man så vidt muligt bruger toiletter på rasteplasser. Der er mulighed for i bussen at købe kaffe, the, cappuccino, øl, vand, champagne, vin.

**Tilmelding til Ole Dybro, tlf. 30 71 41 60 - Thomas Reinholdt Rasmussen tlf. 21 56 56 72
Kalle Kessler tlf. 21 57 61 82**

I bussen udleveres kort og informationsmappe til hver deltager - mappen kan bruges under hele rejsen. Der vil blive gennemgået meget baggrundshistorie på udrejsen - det er dog også tilladt at "tage en lille morfar" - uden rejselederes protest.

Bustransport: Neubauer Touristik - Marie-Curie-Ring 39, 24941 Flensburg, Tyskland.

Hoteller: Erfurt: Mercure Hotel, Meienbergstrasse 26-27, 99084 Erfurt. Tlf. 0049 36159490

Wittenberg: Luther Hotel, Neustrasse 7-10, 06886 Lutherstadt Wittenberg
Tlf. 0049 34914580



reformationsrejser.dk - Ole Dybro - Thomas Reinholdt Rasmussen - Kalle Kessler